



Jaarverslag MGM 2009

Dit is het tweede jaarverslag van het Middelieeuws Genootschap Monnickendam, kortweg MGM. De enerverende en spannende start in het eerste jaar van ons bestaan hebben we in 2009 een succesvol vervolg kunnen geven. De groep enthousiastelingen die ons genootschap bevolkt is niet alleen gegroeid, maar ook hechter geworden. Van de nieuwe ervaringen in het afgelopen jaar, zoals een avondoptreden in het stikkedonker, leren we veel en de acteurs en acts raken onderling steeds beter op elkaar ingespeeld. Ook wordt er nog steeds goed gewerkt aan verbetering van de acts. De beste meetlat voor de kwaliteitseis die we ons zelf opleggen is de reactie van het publiek. En die was bij alle optredens het afgelopen jaar weer hartverwarmend. Waar we gespeeld hebben laten we een diepe indruk achter en altijd in positieve zin. Niet zelden halen we de dagen erna de voorpagina's van de lokale media.

Niet alleen tijdens de optredens wordt er prachtig samengewerkt, maar ook vóór de optredens verkneukelen we ons gezamenlijk om wat komen gaat en er na is het genieten als we de belevenissen met elkaar delen. De heen- en terugreis met de bus van Mart Leek draagt daar in het bijzonder aan bij; dat zijn leuke en gezellige tochtjes. Hoewel we nog steeds liefhebbers en amateurs zijn, wordt de organisatie steeds professioneler. Het kost steeds minder moeite om de draaiboeken rond te krijgen. Omdat we regelmatig optreden, leren we veel handigheidjes voor wat betreft de logistiek en de catering.

Communiceren met de MGM-ers via de e-mail blijft lastig. Een langzame verbetering is de trend, maar toch. Sommigen onder de MGM-ers zijn écht in de middeleeuwen blijven hangen en zijn niet of nauwelijks met dat medium bezig. De organisatie van de optredens heeft dan ook telkens behoorlijk de handen vol om iedereen bij de les te krijgen en te houden. Absolute hulde hiervoor verdienen Jan en Jeanette van Wijk. Maar het is wel een belangrijk aandachtspunt, omdat we vooraf aan een organisatie van een evenement dienen aan te geven met welke acts we komen, met hoeveel personen en wat we denken nodig te hebben. Op grond van deze gegevens kunnen we onze onkostenvergoeding aan de organisatie bekend maken. Als er later meer mensen meegaan, betekent dat een inkomstenderving en dat is gewoon jammer.

Niet alle ervaringen in 2009 met ons genootschap waren positief. Bijzonder droevig was het feit dat we op 25 juni 2009 voorgoed afscheid hebben moeten nemen van Wim Meulbroek. Hij verloor een ongelijke strijd. En hoewel dat voor haar niet gemakkelijk is, heeft Riek de kracht heeft gevonden om weer met ons mee te gaan; daar zijn we blij om. Verder hebben organisaties van grootschalige evenementen grote moeite om de benodigde budgetten rond te krijgen vanwege de economische crisis. Daardoor heeft het –op het oog– erg leuke Festival Gezondheid in Utrecht moeten afzeggen. Erger nog is dat ons optreden in Medemblik tot op heden onbetaald is gebleven door de financiële situatie van de organisatie.



Toezeggingen van het inlopen van de betaalachterstand zijn gedaan, maar tot nu toe niet nagekomen. Bij optredens vanaf dat moment vragen we nu een voorschot, zodat in ieder geval de gemaakte kosten worden gedekt.

Maar de herinneringen aan prachtige optredens voeren de boventoon en koesteren we graag. Elf Fantasy was weer een geweldige binnenkomer, maar ook nu weer erg vermoeiend. En ook het nieuwe van 2008 was er voor de meesten af. Toch blijft het geweldig publiek en er is natuurlijk veel te zien en te beleven.

Een moeilijk en bijzonder optreden door een beperkte groep MGM-ers vond plaats tijdens de Pinksterwandeltocht, georganiseerd door zorgcentrum 's Heeren Loo in Julianadorp voor hun 500 inhuizige, vaak meervoudige gehandicapte cliënten en hun familieleden. Geen uitbundig optreden maar een ingetogen en intiem contact met de cliënten zorgde voor een belangrijke en leuke afwisseling in hun routineus bestaan. Ook de reacties waren ontroerender dan normaal: een glimlach, een aai, een knuffel of een spontane, vaak natte kus.

Het Radboudfestival in Medemblik kende helaas, net als het jaar ervoor, te weinig bezoekers. Erg jammer want de locatie en de sfeer leent zich uitstekend voor onze optredens. Dankzij het weer was het toch een prachtige dag, waar we onder andere kennis hebben gemaakt met een dolkomische stagiair-piskijker.

MGM had de eer gekregen om het Dikke Tinne Festival in Hattem te openen. Bij burgemeester Wiggers werden door de onvolprezen keisnijders enkele ongerechtigheden uit het hoofd gesneden (w.o. een lieveheersbeestje) en ook werd er nog een urineschouw bij de burgemeester afgenomen. Daarna zijn de MGM-ers de rest van de dag helemaal 'los gegaan', tot groot vermaak van het publiek. Twee keer hebben we de Pestuitvaart meegelopen. Bij de laatste rondgang om 3 uur 's middags was het loeidruk in de straten. De kaarsenmaker was voor het eerst in touw (zeg maar lont) en dat was meteen een succes. De organisatie en het publiek in Hattem was erg lovend over MGM. De dag erna lag er alweer een uitnodiging voor dit jaar.

Voor het korte maar krachtige avondoptreden bij het mooie Kasteel Gaasbeek in België was een lange heen- en terugreis met de bus nodig. Maar het was alleszins de moeite waard. MGM heeft zich met een prachtige voorstelling in een bijzondere avondsetting weer vol in de kijker gespeeld.

Ook het Appelparadijs kon zich tijdens Pianodorp in Zuiderwoude onderscheiden van de ca. 19 andere muzikale optredens. Niet al te veel publiek, maar wel weer vertederde reacties van de bezoekers en lovende recensies in de krant.

En tot slot: de Allerzielentocht trekt jaarlijks meer en meer toeschouwers. Afgelopen jaar naar schatting zo'n 500. Bijzonder was wel dat we dit jaar bij 8 (!) adressen moesten stilhouden omdat daar het jaar voorgaand een overledene te betreuren was.

Het afgelopen jaar hebben we afgesloten met een gezellige en culinaire bijeenkomst in het Hart van Katwoude. Dat was begin 2010, waarmee we meteen het nieuwe jaar hebben geopend. Een super geslaagde middag, mede door de première van onze nieuwe chirurgijnenact. Met zo'n bijeenkomst wil het bestuur de MGM-ers allemaal fêteren en bedanken voor hun grote inspanningen voor het genootschap.

Het Middeleeuws Genootschap Monnickendam is opgericht in november 2007 met financiële ondersteuning van Rabobank Waterland. Het secretariaatsadres is Nieuwe Zijds Burgwal 48, 1141TG Monnickendam. E-mail: wijk1569@planet.nl.



Het magazijn aan rekwisieten, materiaal en decors groeit gestaag. Gelukkig zijn Jan en Alie Sluis ons goed gezind en we mogen ons dan ook gelukkig prijzen dat we bij hen terecht zijn gekomen. Niks is te veel en ze helpen ons in alles.

Afgelopen jaar hebben we een prachtige handkar van Jeroen Wolters van Café 1614 'gescoord'. Die stond te verroesten aan 't Zand. Dus eigenlijk kan worden gesteld dat we historisch erfgoed hebben gered van de ondergang. Onze kwakzalvers Martin en Cor zijn er maar wat blij mee. Een extra kookstandaard en een doodskist voor de pestuitvaart zitten in het verschiep.

Ook Dirk en Cindy helpen ons enorm met het beschikbaar stellen van oefenruimte. Om de twee weken wordt hun 'gastenverblijf' omgetoverd tot een semiprofessionele operatiekamer en een grote concurrent van het Waterland ziekenhuis.

We hebben nog geen succes geboekt met het vinden voor een ruimte waar we de kostuums en poppen van het Appelparadijs en de Dodendans kunnen stallen. Maar we blijven zoeken.

MGM heeft een aantal keren de lokale kranten gehaald, waarvan twee keer de voorpagina. We hebben complimenten ontvangen van burgemeester Jongmans voor onze uitstekende promotie van Monnickendam. Bijzonder aardig was de brief aan hem van zijn ambtsgeenoot in Hattum, die zijn bijzondere waardering uitsprak over ons optreden aldaar. Die briefprikkel hadden de keisnijders toch maar mooi ingebracht.

De mooie website is in april in de lucht gekomen. Over de afgelopen 10 maanden heeft de website gemiddeld 204 unieke bezoekers getrokken, die –ook weer gemiddeld– 333 keer onze website bezochten. De waardering voor onze site is hoog; we mogen er gerust trots op zijn.

Het is al eerder gemeld: het vervoer naar de locaties door middel van de bus is een succes gebleken. We hebben het ongelooflijk getroffen met Mart Leek. Naast het gemak dat er slechts weinigen flink vermoeid naar huis hoeven te rijden, kan er ook nog een alcoholische versnapering genomen worden. Maar het beste is toch wel het sfeertje in de bus; 'samen uit samen thuis'.

Ondanks de zeperd in Medemblik hoeven we financieel niet op een houtje te bijten. We sluiten af met een groter batig saldo dan in 2008. Voor de details verwijzen we naar het financieel verslag van onze penningmeester.

We hebben 1 trekkersbijeenkomst gehouden en een geslaagde (nieuwjaars)bijeenkomst voor alle deelnemers van het hele genootschap. Het bestuur heeft 5 keer vergaderd.

We eindigen 2009 en beginnen 2010 met een lijst van 80 genootschappers.

Het Middeleeuws Genootschap Monnickendam is opgericht in november 2007 met financiële ondersteuning van Rabobank Waterland. Het secretariaatsadres is Nieuwe Zijds Burgwal 48, 1141TG Monnickendam. E-mail: wijk1569@planet.nl.



Kijken we terug op het jaar 2009, dan kunnen we eigenlijk alleen maar concluderen dat we op het theatrale vlak een uitstekend jaar hebben gehad. Die successen uit zich in het feit dat we zelf niet actief op zoek hoeven naar evenementen. De vraag is aanzienlijk en we kunnen ons de luxe veroorloven om in 2010 en 2011 de leukere evenementen uit te zoeken.

Het komend jaar geen Elf Fantasy, maar wel weer naar België voor het jubileum 800 jaar Hoogstraten. Ook luisteren we eind mei de Poortersfeesten in Purmerend op. Lekker dicht bij huis. Eind juni spelen we een 'thuiswedstrijd' tijdens de Jubileumweek "Monnickendam door de eeuwen heen". De organisatie van het middeleeuwse onderdeel in die week is in handen van MGM.

Na de vakantie staat in augustus een optreden te wachten tijdens het Mechteld ten Ham festival in 's Heerenberg. En in september kijken de Hattemers weer naar ons uit. Uiteraard is de Allerzielentocht op 2 november een jaarlijks terugkerend evenement.

Kortom een programma om –ondanks de zwartomrande nagels- de vingers bij af te likken.

Wij nodigen u uiteraard uit om onze optredens in 2010 te bezoeken en we wensen de MGM-deelnemers weer een zeer leuk middeleeuws jaar toe met veel spetterende optredens en artistieke successen. Als bestuur zullen wij ons daar voor inzetten.

Het bestuur MGM

Nard Jansen (voorzitter)

Jan van Wijk (secretaris)

Nandy Frie (penningmeester)

Ko Kant (bestuurslid)

Tineke Poel (bestuurslid)

Marten Horjus (ad hoc - artistieke adviezen)